

GECENİN CÜCELERİ GECENİN DEVİNE KARŞI!



"Her yerde yazın bittiği söylenir,
Çürür çiçeklere yapışan kanlar;
Belki uzaktan iki atlı yaklaşır,
Belki yakından iki yaprak kalkar;
Akşamın örtüsü derelerde yıkanır,
Gökyüzünü görünce gecenin devi
Çıkarıp şapkasından yıldızlar saçar,
Cüceler bunu bilir, gürgenler bilir,
Aşkın uyumadığı her yerde söylenir."
(Ülkü Tamer)

Bu şiirin Dev-Genç ile ne ilgisi olabilir diye düşünebilirsiniz. Haklı olabilirsiniz ancak birazdan hikayesini okuyacaksınız.

Efendim 'Edebiyat Profesörü' Mehmet Kaplan, 1973 yılında, Başkanlık Kültür Müsteşarlığı tarafından yayımlanan Cumhuriyet Devri Türk Şiiri adlı kitabında, yukarıdaki şiiri hakkında akla zarar yorumda bulunur... Diyor ki Kaplan: "Şairin son mısralarında geçen 'dev' ve 'cüce' kelimeleri arasındaki kontrastla bu kelimelerin kullanım tarzı dikkat çekicidir... 'Gecenin devi gökyüzünü görünce şapkasını çıkarır, şapkasından yıldızlar dökülür...' Burada bir fikir gizlenmek için sembolik bir ifadeye başvurulmuştur. Öyle sanıyorum ki, burada bahis konusu olan 'gecenin devi' kelimesi ile kastolunan DEV-GENÇ'tir. Cüceler ise onları küçümseyen insanlardır... Bu nevi şiirleri tahlil ederken, adeta suçluları ihbar ve teşhir eden insanların durumuna düşmek endişesi taşıdığı itiraf etmeliyim. Metinleri anlamaya çalışırken bir zorlama yapmadığımı sanıyorum. Bir milliyetçi olarak Türkiye'yi bölmek isteyen anarşist ile komünistleri, bir insan olarak kan dökmeyi yüceltenleri tenkit hakkımdır. Fakat burada benim vazifem, metinleri doğru olarak tahlil etmektir. Tahlil esnasında bu nevi fikirlerle karşılaşır ve onları ortaya koyarsam, acaba ilmi araştırmanın dışına mı çıkmış olurum?" (Aktaran : Ay Hırsız Sunay Akın) Geçmeden ifade edelim bu bay profesörümüzün yazdığı edebiyat kitaplarının 1970'li yıllarda ders kitabı olarak okutulmuştur.

Şunu yazmak gerekir... Her ne kadar bu profesör kılıklı faşist bir kara mizah örneğini sergilese de elbette gecelerin devi, DEV-GENÇ'tir!.. Dev-Genç 48 yıldır Türkiye devrim tarihinde bir dev olarak durur. Gecelerin cüceleri de AKP'nin katil polisleri olur. Dev-Genç binasını bir

ordu polisle basan gecenin cüceleri "Geldik yoktunuz" diye yazabiliyorlardı. Duvarları yıkan gecenin cüceleri binanın içine pisliklerini yaparak gitmişlerdir. Dev-Genç hep oradaydı. Yoksul halkın yüreğindedir. Hiçbir zaman bir binaya sığmaz Dev-Genç'in devliği. Gecenin cüceleri o an binada bulunan iki Dev-Genç'liyi teslim alamamıştır. İki Dev-Genç'li o an orada buldukları her şeyi silaha çevirerek direnmiş, slogan ve marşlarla gecenin cücelerine teslim olmamışlardır.

Hey Gecenin Cüceleri, korkuyla girdiniz Dev-Genç binasına. Çünkü orada karşınız da gecenin Devi Hakan İnci vardı. Kapattığınız, her gün işkence ile teslim almaya çalıştığınız hapis hücresini size mezar etmişti. Hatırladınız mı? Şimdi de bu binayı sizlere mezar ediyor. Şimdi bu binada orada karşınıza dikilen DEV-GENÇ'li Rohat KILIÇ, Dersim'de cesaret edip de karşısına çıkmadığınız 18'lik gerilla Bünyamin olarak dikilir. Rohat amcasının öfkesiyle size karşı durur.

Hey Gecenin Cüceleri, duramazsınız bu iki gecenin devi karşısında. Sayı olarak çok olabilirsiniz. Sorun kendinize ey Gecenin Cüceleri toplasan kilosunu 100 kg etmeyen iki gecenin devi sizin 2000 yıllık yönetiminizi nasıl salladı? Yüzlerce envai silahla kuşanıp gidip binada duran iki Dev-Genç'liyi teslim alamadınız. Gecenin cüceleri boşuna uğraşsınız. Dev-Genç'i bitiremezsiniz. Karşınızda duran bir tarih var. Her bir sayfası direnişle yazılan bir tarih. Hamiyet Yıldız vardır. Ekrem Akın Savaş vardır. Mehmet Devrim Eroğlu vardır. Liseli Dev-Genç Gecenin Cüceleri Gecenin Devine Karşı!

"Her yerde yazın bittiği söylenir,
Çürür çiçeklere yapışan kanlar;
Belki uzaktan iki atlı yaklaşır,
Belki yakından iki yaprak kalkar;
Akşamın örtüsü derelerde yıkanır,
Gökyüzünü görünce gecenin devi
Çıkarıp şapkasından yıldızlar saçar,
Cüceler bunu bilir, gürgenler bilir,
Aşkın uyumadığı her yerde söylenir."
(Ülkü Tamer)

Bu şiirin Dev-Genç ile ne ilgisi olabilir diye düşünebilirsiniz. Haklı olabilirsiniz ancak birazdan hikayesini okuyacaksınız.



Efendim 'Edebiyat Profesörü' Mehmet Kaplan, 1973 yılında, Başkanlık Kültür Müsteşarlığı tarafından yayımlanan Cumhuriyet Devri Türk Şiiri adlı kitabında, yukarıdaki şiiri hakkında akla zarar yorumda bulunur... Diyor ki Kaplan: "Şairin son mısralarında geçen 'dev' ve 'cüce' kelimeleri arasındaki kontrastla bu kelimelerin kullanım tarzı dikkat çekicidir... 'Gecenin devi gökyüzünü görünce 'şapkasını çıkarır', şapkasından yıldızlar dökülür...' Burada bir fikir gizlenmek için sembolik bir ifadeye başvurulmuştur. Öyle sanıyorum ki, burada bahis konusu olan 'gecenin devi' kelimesi ile kastolunan DEV-GENÇ'tir. Cüceler ise onları küçümseyen insanlardır... Bu nevi şiirleri tahlil ederken, adeta suçluları ihbar ve teşhir eden insanların durumuna düşmek endişesi taşıdığı itiraf etmeliyim. Metinleri anlamaya çalışırken bir zorlama yapmadığımı sanıyorum. Bir milliyetçi olarak Türkiye'yi bölmek isteyen anarşist ile komünistleri, bir insan olarak kan dökmeyi yüceltenleri tenkit hakkımdır. Fakat burada benim vazifem, metinleri doğru olarak tahlil etmektir. Tahlil esnasında bu nevi fikirlerle karşılaşır ve onları ortaya koyarsam, acaba ilmi araştırmanın dışına mı çıkmış olurum?" (Aktaran : Ay Hırsızı Sunay Akın) Geçmeden ifade edelim bu bay profesörümüzün yazdığı edebiyat kitaplarının 1970'li yıllarda ders kitabı olarak okutulmuştur.

Şunu yazmak gerekir... Her ne kadar bu profesör kılıklı faşist bir kara mizah örneğini sergilese de elbette gecelerin devi, DEV-GENÇ'tir!.. Dev-Genç 48 yıldır Türkiye devrim tarihinde bir dev olarak durur. Gecelerin cüceleri de AKP'nin katil polisleri olur. Dev-Genç binasını bir ordu polisleri basan gecenin cüceleri "Geldik yoktunuz" diye yazabiliyorlardı. Duvarları yıkan gecenin cüceleri binanın içine pisliklerini yaparak gitmişlerdir. Dev-Genç hep oradaydı. Yoksul halkın yüreğindedir. Hiçbir zaman bir binaya sığmaz Dev-Genç'in devliği. Gecenin cüceleri o an binada bulunan iki Dev-Genç'liyi teslim alamamıştır. İki Dev-Genç'li o an orada buldukları her şeyi silaha çevirerek direnmiş, slogan ve marşlarla gecenin cücelerine teslim olmamışlardır.

Hey Gecenin Cüceleri, korkuyla girdiniz Dev-Genç binasına. Çünkü orada karşınız da gecenin Devi Hakan İnci vardı. Kapattığınız, her gün işkence ile teslim almaya çalıştığınız hapisane hücrelerini size mezar etmişti. Hatırladınız mı? Şimdi de bu binayı sizlere mezar

ediyor.

Şimdi bu binada orada karşınıza dikilen DEV-GENÇ'li Rohat KILIÇ, Dersim'de cesaret edip de karşısına çıkamadığınız 18'lik gerilla Bünyamin olarak dikilir. Rohat amcasının öfkesiyle size karşı durur.

Hey Gecenin Cüceleri, duramazsınız bu iki gecenin devi karşısında. Sayı olarak çok olabilirsiniz. Sorun kendinize ey Gecenin Cüceleri toplasan kilosunu 100 kg etmeyen iki gecenin devi sizin 2000 yıllık yönetiminizi nasıl salladı? Yüzlerce-nizle, envai silahla kuşanıp gidip binada duran iki Dev-Genç'liyi teslim alamadınız. Gecenin cüceleri boşuna uğraşırsınız. Dev-Genç'i bitiremezsiniz. Karşınızda duran bir tarih var. Her bir sayfası direnişle yazılan bir tarih. Hamiyet Yıldız vardır. Ekrem Akın Savaş vardır. Mehmet Devrim Eroğlu vardır. Liseli Dev-Genç önderlerinde Faruk Bayrakçı vardır, İzmir'de bir apartman dairesinde teslim alamamıştınız. Emperyalizme öfke olarak patlayan kavganın çirağı Kahraman Altun vardır. Bir Şafak vakti Bahtiyar olan Dev-Gençliler var, her daim karşınızda...

Hey Gecenin Cüceleri, onca şovunuz, zırlı araçlarınız içindeki kabadayılığınız boşuna, siz Cücesiniz cüce.

Boşuna uğraşmayın gecenin cüceleri 48 yıldır Dev-Genç'i bitiremediniz. Bitirmeyeceksiniz.

Ne geçmişte uydurduğunuz kara mizahlarınız, ne bugün çakmaklarla bomba, kara mizah iftiralalarınızla halklı mücadelemizi karalayamayacaksınız. Bugün Nuriye ve Semih olarak direniyoruz. Dev-Gençliler olarak direniyoruz.

Hey Gecenin Cüceleri sizi efendilerinizle birlikte tarihin çöplüğüne gömeceğiz. Gecenin devi Dev-Genç'e 48. yılında selam olsun! Selam olsun Gecenin devi Dev-Genç'lilere! Kutlu olsun gecenin devi Dev-Genç'in 48.yılı. Şan olsun Gecenin devinin 48. yılı!önderlerinde Faruk Bayrakçı vardır, İzmir'de bir apartman dairesinde teslim alamamıştınız. Emperyalizme öfke olarak patlayan kavganın çirağı Kahraman Altun vardır. Bir Şafak vakti Bahtiyar olan Dev-Gençliler var, her daim

karşınızda...

Hey Gecenin Cüceleri, onca şovunuz, zırlı araçlarınız içindeki kabadayılığınız boşuna, siz Cücesiniz cüce.

Boşuna uğraşmayın gecenin cüceleri 48 yıldır Dev-Genç'i bitiremediniz. Bitirmeyeceksiniz.

Ne geçmişte uydurduğunuz kara mizahlarınız, ne bugün çakmaklarla bomba, kara mizah iftiralalarınızla halklı mücadelemizi karalayamayacaksınız. Bugün Nuriye ve Semih olarak direniyoruz. Dev-Gençliler olarak direniyoruz. Hey Gecenin Cüceleri sizi efendilerinizle birlikte tarihin çöplüğüne gömeceğiz. Gecenin devi Dev-Genç'e 48. yılında selam olsun! Selam olsun Gecenin devi Dev-Genç'lilere! Kutlu olsun gecenin devi Dev-Genç'in 48.yılı. Şan olsun Gecenin devinin 48. yılı!

Levent NAVRUZ

