

YIKILMAK İSTENEN GELECEĞİMİZDİR



Devletin köylerden kente göç politikasıyla yola çıkan Anadolu halkı bin bir zorluklarla büyük şehirlerin birçok bölgesine yerleşmiş, hayatta kalma mücadelesi içine girmiştir. Hayat zor, yaşamak zor, kaldı ki o yıllarda hak ve özgürlükler mücadelesi içinde olan halkın en büyük sorunlarından bir tanesi de hayatta kalma, barınma, geçinebilme. Devletin bakmakla hükümlü olduğu gerçeğini bir kenara atan iktidarlar halkı her zaman ki gibi düşünmemiştir. Halk kendi sorununu kendisi çözmüş ve mahallelerde gecekondular yaparak, en doğal hakları olan barınma sorunlarına çözüm bulmuştur.

Tarih 80'li yılların sonu, büyük

şehirlerin bir çok mahallesinde olduğu gibi İstanbul'un dağ başı sayılabilecek bir semtinde, yeni bir mahalle filizleniyor. Armutlu.. O yıllarda şehir merkezinden uzak, unutulmuş, ama yıllar geçtikçe kıymete binen semte ilk adım attığınızda derin bir nefes içinize çekersiniz, farklıdır havası, konumu itibariyle şehir merkezine yakın, ama havası-doğası bakımından şehirden bir o kadar uzak olan Armutlu, tüm rantçıların tek el inşaatçıların ağzının suyunu akıtan bir semt haline dönüşmüş durumda. Armutlu halkı bu mahalleyi birlik ve beraberliği ile kurmuş bugüne kadar da dayanışma ile ayakta tutmuş.

Evlerini zor yıllarda zor koşullarda kurdukları mahalleleri uğruna bedeller ödemiş Armutlu halkı, ilk kez yıkım tehdidiyle karşılaşmıyor. Daha önce de geldiler yıkmak istediler karşılarında direnen halk karşıladı onları "evlerimizi yıktırmayacağız" dediler. Saldırdı eli kanlı polisler ve tarih 20 Temmuz 1990 yılını gösterdiğinde katledildi Hüsnü İşeri. Kurulduğu andan itibaren her türlü saldırılara maruz kaldı Armutlu halkı. Polis baskısı hiç eksik olmadı mahallede. Mahallenin ortasına karakol kurdular. 17 Kasım 1992'de, panzer yedi yaşındaki Sevcan Yavuz'u ezerek katletti. Evinde katledildi Dilek Doğan, sokak ortasında katledildi Yılmaz Öztürk. Unutmadı Armutlu halkı katliamları, boğun

eğmedi, her daim direndi.

Çare arayan Armutlu halkı!

Saldırıları boyutu artınca halk çareyi büyük halk toplantıları yapan Armutlu halkı, kendi öz örgütlü gücü sayesinde tüm saldırılara cevap vermiştir. Direnmek şiarıyla kenetlenen halk, yıkımlara ve her türlü saldırılara karşı kenetlenerek bir bütün olmuşlardır. Oturdıkları evlerden geçtikleri yollara kadar her tuğlanın her asfaltın altında Armutlu halkının, devrimcilerin emeği vardır. Mafyaların kol gezdiği, yozlaşmış-çürümüş bir alanı tertemiz bir yaşam alanına dönüştüren örgütlü irade karşısında yenilmeye mahkum olanlar, saldırılarından bıkmamış ve halk üzerindeki zulme devam etmiştir.

Gün geçmiyor ki, tekeller Armutlu halkının kapısına dayanmasın!

Tarih 2017; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada Büyük Armutlu ve Küçük Armutlu mahallelerini kapsayan 1/5000 ve 1/1000'lik planlarında, aslında "mahalle halkının hiç olmadığını" okuyarak şaşkınlık içine girmiş olduk. Nasıl yani o evler aslında yok mu ee halk! Halk hiç olmamış mı! Evet tamda okuduğunuz gibi sanki orası boş bir arazi ve sanki yıllardır orada kimse yaşamamış mahalle halkı hiç yokmuş, çocuklar orada oynamamış, Armutlu katliamı hiç yaşanmamış, yıllarca mahallede mücadele olmamışçasına biz izlenim yaratılarak, mahalle halkını hiç sayarak bir karar açıklanmış, halkın yaşam alanları boş gösterilerek gasp edilmeye çalışılmaktadır.

14 Kasım 2016 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Armutlu mahallesi riskli alan ilan edilmiş. Tabi kolay olmayacak evleri yıkmak ne yapsak diye düşünen kurullar çareyi 6306 sayılı kanuna sırtlarına dayayarak mahalleyi riskli alan ilan edersek işimiz daha kolay olur diye düşünmüşler sanırım. Ne var ki mahalle daha önce alınan zemin etüt raporuyla sapsağlam bir yerleşim

bölgesi olduğunu kanıtlamış, bakanlar kurulu yine aynı kararı 2012 de almış olmalarına rağmen Danıştay tarafından bu karar iptal edilmiştir. Aynı pilavı ısıtıp ısıtıp sofraya getirmekten bıkmayan açgözlü zihniyetin 2016 da bu kararı tekrar almış olmalarına ne demeli acaba!

Alan üzerinde yaşayan halkı hiçe sayan tekellerin, evler yokmuşçasına hareket edip araziye boş göstermelerine, bu yetmiyormuş gibi bir de bu arazinin hukuken tamamen yıkılmasının önünü açmak için 25 Ağustos 2017 tarihinde hazırladıkları imar projesini, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü kendi sitesinden ilan ederek mahalleyi tamamen yıkmanın önünü açmış oldular. Bu da yetmemiş gibi bir de ikna büroları kurmak istiyorlar. İkna büroları mı o da ne? Halkı kandırmak desek sanırım uzun uzun anlatmaya gerek kalmadan kısa yoldan size anlatmış olacağız. Henüz kurulmamış ama bu bir aşama. Yöntemler denenecek sırasıyla. Bu da olmadı, halk kanmadı mı başka yol da var tabi tapulu tapusuz farketmez gönderecekler birer tebligat diyecekler 60 gün içinde çık evden! Su elektrik gaz kesecekler. Açıkca savaş ilan edecekler. Evet evet yanlış okumadınız bunlar aşama aşama ilerleyen taktikler. Gel gelelim bütün bu yolları denedikler yine olmadı yine halk çıkmadı evlerinden o zaman ne olacak? Projeyi gerçekleştirebilmek uğruna her yolu deneyecek olan açgözlü tekellerin başvuracağı yol yakıp yıkmak.

Armutlu halkının da eli armut toplamıyor!

Direnmek bir Armutlu geleneğidir, nerede bir saldırı varsa direnmek haktır. Mahalle halkının sadece evlerini yıkmak istemiyorlar orası o halkın yaşam alanı, bir takım tekelci pis boğazların doymamış iştahlarını kabartan bu semt, içinde yaşayan halkın geçmişi ve geleceğidir ve o halk geleceğini yıktırmaz. "Armutlu bizimdir bizim kalacak, Armutluyu yıktırmayacağız" diyerek yola çıktı semt halkı, geldi Çevre ve Şehircilik

İl binası önüne, ellerinde pankartlar, dövizler, ağızlarında sloganlar, toplamışlar 6873 itiraz dilekçesi ki hatırlatmak isterim Armutlu toplam hane sayısı 8840. Yaptılar itirazlarını. Ne karar çıkmış, ne olmuş, ne bitmiş, kim ne demiş, ne yapmış ? Bütün bunların cevabını biliyor halk, olayın peşini bırakmıyorlar. Her aşamasını takip ediyorlar.

"Gelin denizin önüne bir set çekin biz denizi görmek istemiyoruz biz barınmak istiyoruz başımızı sokacağımız bir ev istiyoruz" diyor Armutlu halkı. Adeta boğazın bir incisi olan Armutlu semt sakinlerinin istedikleri tek şey barınma hakkı.

Bir semt düşünün sürekli olarak yıkım tehdidi ile karşı karşıya kalan. Armutlu halkının kapısını ilk defa çalması tekeller. Yıllardan beri süre gelen bir mücadele var. Armutlu Güz Şenlikleri bundan tam 14 yıl önce başlamış, 14 yıldır yozlaşmaya ve yıkımlara karşı şenlikler düzenliyor, "biz buradayız ve mahallemiz için mücadeleye hazırız" diyor. Bu sene de 14. Sünü düzenledikleri güz şenliğinde "tapularımızı istiyoruz" sloganıyla yola çıktılar. Bu aşama Armutlu halkı için sadece başlangıç. Mahalleyi yıkmak isteyenlerin bir çok yol yöntemi olabilir, Armutlu halkının tek gerçeği var ki o da evlerini yıktırmamak uğruna ne pahasına olursa olsun direnmek! Halkın gücünden korkar tekeller. İstemezler karşılarında direnen bir halk görmek. Alışmışlardır parayla işlerini halletmeye o da olmadı zorla yak yık vur parçala yöntemlerle istediklerini elde etmeye. Ama bu sefer olmayacak, bu sefer elde edemeyecekler, çünkü karşılarında canları, kanları pahasına kurdukları mahalleleri için mücadele etmiş ve her zaman edecek olan bir halk var.

Defne YALIN