



HALKIN AYDINI VE ÖĞRETMENİ KİMDİR?

Semih Özakça
Mahkeme
Savunmasında
Cevap veriyor!

‘Halk aydını sadece eleştiren ve bir konu hakkında söz söyleme birikimi olan kişi değildir.’

Halk aydını sadece eleştiren ve bir konu hakkında söz söyleme birikimi olan kişi değildir.

Halkın aydını kendini yaşadığı çağdan sorumlu gören, insanlığın ortak değerleri ve idealleri için, vatani ve halkı için bedel ödemeyi, sıkıntı çekmeyi, hapis yatmayı gerekirse yaşamından vazgeçmeyi göze alıp halkın yararına eyleme ve eyleme geçirme sorumluluğunu hissederek harekete geçen kişidir.

Halkın aydını hiçbir şeyin kendi kendine yani kendiliğinden olmaya çağını bilir ve nesnel koşullara teslim olmadan her ne olursa olsun umutsuzluğa kapılmadan durumu değiştirmeye çalışır. Yani halkın aydını umudunu ve inancını yitirmeyen, teslim olmayan; umut veren ve yol gösterendir.

Foucault "Konuşan özne savaştan öznedir" sözü halk aydınının sorumluluğunu tam olarak karşılamaz. Halk aydını, ideolojik mücadelenin yanında politik mücadeleye ekmek ve adalet kavgasında vermelidir. Bu nedenle Halkın Aydını düşünen, çelişkileri görüp kavrayan ve toplumsal mücadele içinde eyleme sorumluluğunu yerine getiren öznedir.

Aydın tavrı, zor koşullarda önem kazanırken, kısa ya da uzun bir süre için, ön plana -niceliğine bakılmaksızın nitelik yönüyle öne çıkar. Halk aydını, bu nedenle bütün halkın sözünü söylemenin önemini gördüğü için bir adım öne çıkandır. Böyle dönemlerde önemli olan toplumlarda aydınların, aydın tahmini gösterme yürekliliğini ortaya koymasidir.

Halk aydını "Aydın Tavrı" nı gösterme yürekliliğini ortaya koymak için korkularına rağmen korkularının üstesinden gelir. Nazım bir şiirinde "kim kimden korkarsa korkarsa o ondan büyüktür." Diyor.

Evet, halk aydını, halktan korkan mukteditlerden; korkmadığı veya korkularını rağmen



Ben de halkın aydını olan bir öğretmen olarak ekmeğimi ve onurumu savunmanın bedelleri olacağını biliyorum.

eyleme geçtiği sürece, onlardan büyüktür.

Halkın aydını "en güzel türkünün koro halinde" söylenen olduğunu bilerek kendini biricik görerek halkından ayrı görmez, halkın aydını halkın içindedir, halktan biridir, halk gibi düşünür halk gibi davranır.

Halkın aydını, halkın eğitimcisi hem halktan öğrenen hem de halka öğretendir. Bu nedenle egemenlerin, zorbaların kapıkulu olmayı egemenlerin yaratmak istediği, Orhan Kemal'in romanındaki "bekçi Murtaza" olmayı reddeder. Halkın aydını Sabahattin Ali'nin romanındaki karakter olan, "Kuyucaklı Yusuf" gibi namusunu korumak ve onun için mücadele edendir.

Halkın aydını, tek başına kalsa da değerleri için mücadele etme cüretini gösterendir.

Bir beyaz olarak her şeye rağmen kararlı bir şekilde siyahları savunmuş, ırkçılığa karşı mücadele etmiş yazar Andre Bring'i "Her seçim ödenecek bedeli de birlikte getirir ki bu karşılık kimi zaman pek yıldırıcı da olabilir ancak ben kendi seçimimi bu olgunun bilinci içinde yaparken,

bu seçimin bundan böyle yetkilileri de yaptıkları ve yapacaklarının bedelini hesaplamak zorunda bırakacağını da biliyorum." diyor.

Ben de halkın aydını olan bir öğretmen olarak ekmeğimi ve onurumu savunmanın bedelleri olacağını biliyorum. Bu bedelleri göze alarak, emekçilerin ve halkın teslim alınmaya çalışıldığı ülkemizde hiç kimsenin ses çıkarmadığı; tüm aydınların sessizleştiği; basın açıklaması yapmanın yasaklandığı ve kimsenin sokağa çıkmadı koşullarda sokağa çıkıp emekçilerin ve halkımın derdini anlatmak ve işime geri dönmek için mücadele etme sorumluluğumu bir zorunluluk olarak gördüm.

Aydın olmayı, aydın tavır sergilemeyi bir yana bırakın ve şu söyleyeceklerime daha çok kulak kabartın. Ekmeğini, onurunu savunamayan biri namusunu koruyabilir mi? Koruyamaz çünkü ekme namustur. Namusunu koruyamayan biri aynada yüzüne bakabilir mi? Bakamaz çünkü kendi acizliğini gördüğünden yaşamın anlamını yok etmeye başladığının farkına varır.

Ya yıllarca okulda sınıfta öğrencileri-

ne haklarını savunmasını öğreten bir öğretmenin, yaşamının temelinde olan en önemli kaynağı olan ekmeğini savunmamasına ne demeli? Böyle bir öğretmen ikiyüzlü bir öğretmendir kuşkusuz. Hakları için mücadele edilmesi gerektiği, haksızlıklar karşısında susulmaması gerektiğini öğrencilerine öğreten öğretmen samimi ise kendi hakları için, ekmeği, onuru ve adalet için direnmek zorundadır.

Yani, ekmeğin gasp edildiği, insanların sosyal hayattan koparılmaya çalışıldığı, onlara yaşama şansı dahi tanınmadı koşullarda direnmek ve mücadele etmek garipsenecek bir durum değil tersine doğal olmalıdır.

Neden sadece 2 kişi eylem yapıyor diyorsanız; onun cevabı bizde değil. Ancak şunu söyleyeyim: bu direnişi iki kişilik bir direniş olarak görürseniz yanılırsınız. Bu direniş tüm emekçilerin ve ezilenlerin, adaletsizliğe uğrayanların direnişidir ve tüm halkla birlikte büyümeye devam etmektedir... Ayrıca eylem ve direniş durduk yere başlamamış, en meşru hakkımız elimizden alındığında başlamıştır. Ve direnme kakkı kullanılmaktadır, diyerek Yüksel direnişini anlamaktayız.